

Verslag : voetbalwedstrijd : WWT-Arendonk – Veteranen KFC Turnhout

Aangezien clublid Paul Geudens van vele markten thuis is, stelde hij voor om de veteranen van KFC Turnhout eens partij te geven in een vriendschappelijke wedstrijd op de terreinen van FC Broekkant. Zijn vraag kreeg het nodige gehoor, want onze club telt wel enkele ex-voetballers . Zij zagen zo'n wedstrijdje tegen de « oudjes » van Turnhout wel zitten als tussendoortje in deze winterperiode !

Aangevuld met een 3-tal niet aangesloten « coureur-voetballers » werd vol goede moed de wedstrijd tegemoet gezien. En aan de massage-olie zal het niet gelegen hebben, want die vloeide rijkelijk over de vele glad geschoren benen. Een ruime opwarming zou ons wel goed doen dachten we, in tegenstelling tot onze tegenstanders, die slechts tijdens de vijf laatste minuten het veld betraden. Maar dit bleek voldoende te zijn om sommige WWT'ers te doen twifelen omtrent de zwakte (= sterkte ! !) van de tegenstander. Want er liepen toch enkele bekende namen bij. Zo ook Paul G. die de kant van Turnhout had gekozen o.w.v. het dreigende Turnhoutse spelerstekort. De wedstrijd werd op gang gefloten door ref Rudy Van Gool, die dit trouwens streng maar rechtvaardig afhandelde.

Al snel bleek dat het Turnhouts ritme enkele « omwentelingen » hoger was dan dit van WWT. Veel geloop aan Arendonkse kant, weliswaar vaak achter de bal en tegenstander aan. Die Turnhoutse druk leverde na enige tijd toch een eerste doelpunt op, na een hard getrapte vrije trap : 0- 1. WWT bleek ook de wind als extra tegenstander te hebben, want op een slecht getrapte hoekschop na, werd de Turnhoutse doelman nauwelijks bedreigd. Ondertussen hadden de Turnhoutse spitsen de score verhoogt tot 0-3. En gelukkig konden wij rekenen op een attente doelman, Danny Berkvens en een « steeds-op-de-goede-plaats-staande » linksachter, Paul Verheyden, zoniet was de score mogelijk nog groter geweest.

Wat een drankgelegenheid (in dit geval een kantine) aan motivatie al niet kan betekenen voor wielertoeristen, bleek in de tweede helft. Want ditmaal spelende op het terrein voor de kantine en met de wind als bondgenoot, werd er uit een ander vaatje getapt ! De Turnhoutse druk werd vakkundig opgevangen door de achterhoede o.l.v. Paul Verrydt bijgestaan door Mark Verheyden en Danny Spoormans. Op het middenveld draaide de motor van Yves Boenders, Eric Hooyberghs en Guy Meulemans op volle toeren en onze spitsen Eric Verachtert, Mario Vandenberg en Luc Timmermans staken af en toe hun neus aan het Turnhouts venster. Na een knap opgezette WWT-aanval kon Guy M de bal voorbij de doelman in het doel plaatsen : 1 – 3. Turnhout dreigde nadien opnieuw maar hun kansen werden (on)vakkundig de nek omgewrongen. En na goed storend werk kon Erik V er 2 – 3 van maken. Enige vertwijfeling en lichte paniek overmande enkele « Binken » en jammer genoeg strandde een harde knal van Mario op de rug van Erik of het had ei zo na 3 – 3 geweest ! Maar de vermoeidheid begon nu parten te spelen en in de laatste minuten kon Turnhout er toch nog 2 – 4 van maken.

Een wedstrijd die een leuk alternatief bleek te zijn i.p.v. een doorgedreven bosritje, maar die vooral in de nadagen voor heel wat ongemak zorgde. Waren het niet de stramme spieren, dan was het zeker een vreselijke kater, want verloren of gewonnen, het verloren vocht werd ruimschoots goedge maakt in de Arendonkse horeca !